

# ‘God moet je bij de kladden pakken’

Als spelersmakelaar en goede vriend van toenmalig FC Barcelona-coach Frank Rijkaard leidde Peter de Bos (58) een jetsetleven onder de Spaanse zon. Een Barcelona-speler zette hem stil, met één zinnetje: ‘Je banjert hier wel vrolijk rond, maar je bent niet gelukkig.’ Eindelijk vond Peter de rust waar hij een leven lang naar zocht. “Sylvinho heeft mijn leven gered.”



Wat bezielt je? Wat drijft je? In deze serie interviews gaan we in gesprek met mensen die hun inspiratiebronnen prijsgeven.

“Soms vraag ik een beetje mismoedig aan mijn vrouw: waarin ben ik nou eigenlijk veranderd? Dan komt ze met een hele lijst: je bent minder jaloers, minder snel geïrriteerd, je hebt meer zelfvertrouwen, bent vrijgevinger... Dat is geleidelijk gegaan, ik merk het in kleine dingen. Laatst knalde er een bakkersbusje – bóém – vol op mijn auto. Total loss. We werden een paar meter opzij gedrukt. Ik stap boos uit, heen naar die man toe en word – al lopend – rustig. Ik zie hem huilend zitten. ‘Ik had een black-out, wil je me alsjeblieft vergeven?’ Dus ik zeg, opeens: ‘Natuurlijk vergeef ik jou! God heeft mij ook vergeven. Hoe gaat het met je?’ Na dat ongeluk stuurde een vriend, cabaretier Hans Teeuwen, me een filmpje waarin hij zei: ‘Moeten we God nu dankbaar zijn dat je niet dood bent, of moeten we zeggen: hé God, waarom laat je een busje tegen Peter aan rijden? Ik ga nu voor je bidden.’”

#### Jiskefet

In een strandtent vertelt Peter met onvervalst Amsterdams accent zijn levensverhaal. Hij kijkt uit op het strand, waar hij met enige regelmaat met mannen uit zijn kerk uitwaait en een balletje trapt; die keer dat hij jarig was, deed Rijkaard gezellig mee. “Elke verjaardag zamel ik geld in voor een goed doel; afgelopen jaar voor International Justice Mission, een christelijke mensenrechtenorganisatie die strijdt tegen mensenhandel en moderne slavernij. Op andere verjaardagen kwamen Herman Koch van Jiskefet – ik speelde ooit hoereloper in een Jiskefet-scène – en Hans Teeuwen vaak langs. Ik vertelde wat Jezus na mijn bekering in mijn leven had veranderd en waarom ik me inzet tegen onrecht. Ik ben de enige gelovige in het netwerk van die jongens, dus ik moet het ze wel vertellen. Op de een of andere manier pikken ze het. Ze zien dat ik veranderd ben; rustiger, vrijgevinger. Ik blijf met hen bevriend, ik wil me niet vervreemden van de realiteit van deze wereld. God wil juist dat we een licht in de wereld zijn! Ik dram niet, maar houd wel van goede gesprekken over het geloof, net als Frank trouwens. Vrienden zeggen weleens tegen ons: ‘Kap eens met dat kwetteren over God!’”

#### Janken na een etentje

“Vaak vallen ze me aan op dezelfde onderwerpen. Als God bestaat, waarom is er dan zo veel ellende? Hoe kan een goede God een hel maken? Wat is God egocentrisch, dat Hij verlangt dat wij Hem allemaal aanbidden. Teeuwen zegt altijd: ‘Je wilt mij bekeren, maar ik ga jou bekeren.’ Ik zeg

dan: ‘Ik hoef jou niet te bekeren, maar wil je wel vertellen over Jezus. Je verwacht mijn geloof met religie, alsof Jezus pas van je houdt als je alle regeltjes volgt.’ En over de hel zeg ik: ‘Ik wil zijn waar Jezus is, en in de hel is Hij niet.’ Ik probeer uit te leggen dat het juist goed is voor óns om van God te houden, daar zijn we voor gemaakt. Een vis floreert in het water; als je die op het droge legt, gaat-ie dood. Als ik moeilijke dingen meemaak, zoals een miskraam na drie maanden zwangerschap, helpt m'n geloof

## ‘Natuurlijk vergeef ik jou! God heeft mij ook vergeven’

om daar beter mee om te gaan – ook dat vertel ik ze. Mensen uit de kerk bidden met ons mee, je krijgt er een familie bij van mensen die er voor je zijn. Dat vinden m'n vrienden wel interessant, maar ik ben in het verleden ook wel jankend thuisgekomen van een etentje omdat ze me zo hard hadden aangepakt. Toen kon ik het nog niet goed verwoorden, had ik geen heldere theologie.”

#### Is dit het nu?

“Kijk, ik heb in hun schoenen gestaan. Als spelersagent in Spanje leidde ik een leven waar iedereen jaloers op was. Ik liep zo de voetbalstadions in, kende veel spelers, had geld, vriendinnen. Maar, nu zeg ik tegen die vrienden: er is een diepere *vision*, een *meaning*, een diepere betekenis voor je leven. Zelf werd ik op een nacht wakker met de gedachte: is dit het nu, is dit alles? Bij mijn meeste vrienden leeft die vraag niet. Ik denk dat God je bij de kladden moet pakken, zoals Hij dat bij mij deed, die nacht. Daar worstel ik mee, met de vraag waarom God dat nog niet bij mijn vrienden doet. Sommigen van hen vragen zich af: hoe kan een behoorlijk geslaagde vent als Peter God nog nodig hebben?”

#### Gestolen auto's

Voor het antwoord op die vraag moeten we terug naar 1960. Dan wordt Peter geboren in Amsterdam. Nog voor zijn geboorte verlaat Peters biologische vader zijn vrouw, een kind was nooit zijn bedoeling geweest. Na de bevalling raakt zijn moeder zwaar depressief en gaat van instelling naar instelling. Peter groeit vooral op bij zijn grootouders, van wie hij hoort dat God van hem houdt. Het zegt hem niets. Ondertussen wordt zijn moeder nooit meer de oude. “Keihard lachen wisselde ze af met

keihard huilen. Ik schaamde me vaak diep. Elke ochtend was het spannend: hoe is ze vandaag?”

Als Peter 8 is, krijgt zijn moeder een nieuwe vriend: John. Peter rent de Sloterkade af en schreeuwt naar iedereen die het horen wil dat hij een nieuwe vader heeft. Maar als twee jaar later Peters stiefzusje wordt geboren, onttaardt John in een tiran. Hij wordt gewelddadig, Peter heeft nooit het gevoel dat John hem accepteert. Niet vreemd, want John laat geregeld zijn honkbalknuppel spreken. Peter spijbelt steeds vaker en vermaakt zich met andere schoffies op straat: ze vechten, drinken,

gebruiken softdrugs en op zijn 12e rijdt Peter in gestolen auto's. Op een dag ziet hij een donkere jongen basketballen op een pleintje. De jongen nodigt hem uit en Peter blijkt een geboren talent. Al gauw komt hij bij een club terecht en een basketbalcarrière ligt in het verschiet, totdat hartritmestoornissen op zijn 25e roet in het eten gooien. Ondertussen debuteert zijn goede vriend Frank Rijkaard – die hij al jaren eerder op straat leerde kennen, het klikte meteen – bij Ajax 1, en geregeld maken ze met andere vrienden de Amsterdamse binnenstad onveilig.



#### Levensmotto

“If you use your business to serve people, people will probably use your business.”

Dus: als je met jouw zaak mensen dient, zullen ze eerder van jouw zaak gebruikmaken. Dienstbaarheid is de sleutel, in mijn werk, maar ook privé. Voor mijn bekering was ik allesbehalve dienstbaar.”



### Neptongentaal

In die periode stuit Peter bij hotel Krasnapolsky op een bordje dat een lezing van de Amerikaanse ex-bendeleider en evangelist Nicky Cruz aankondigt. Hij herkent de naam van een boek bij zijn grootouders in de kast en besluit te gaan. Nicky vertelt over een liefhebbende hemelse Vader, en nú raakt dat Peter opeens diep. Een liefhebbende vader – precies wat hij altijd had gemist. Aan het eind van de avond roept evangelist Cruz mensen naar voren als ze Jezus willen leren kennen. Peter gaat, al is het nog niet van harte. Tussen de tientallen mensen loopt Nicky opeens op hem af en legt een hand op z'n hoofd. Tot zijn eigen verbazing begint de nuchtere Amsterdammer onbedaarlijk te huilen. 'God

heeft een bedoeling met je leven,' zegt Nicky, al denkt Peter dan nog: dat zegt hij tegen iedereen. Na afloop wordt Peter aan een pinkstergemeente gekoppeld. Twee jaar lang heeft hij het er naar zijn zin, hoewel hij uit schaamte weleens ergens anders gaat zitten als gemeenteleden er in de tram op los evangeliseren. Hij ontmoet een leuke vrouw en trouwt. "Ruud Gullit en Frank Rijkaard waren op mijn bruiloft, maar in die pinkstergemeente was alcohol taboe. Ze keken dus hun ogen uit en vroegen zich af hoe ik daar als uitgaanstype terecht was gekomen."

### Oudste zoon

Hij begint in die periode op de oudste zoon te lijken, zegt Peter met de kennis van nu. "Ik ging wijzen naar mensen die niet geloofden, naar vrienden die genoten van het leven. Ik werd boos, op een religi-

## 'Keihard lachen wisselde ze af met keihard huilen'

euze manier. Tegelijkertijd deed de pinksterkerk niets met mijn rationele vragen. Geloof het maar gewoon, zeiden ze. Wekelijks baden ze dat ik in tongen zou gaan spreken, maar ik snapte nog niet eens wat de Heilige Geest was. Op een avond dacht

ik: ik doe gewoon alsof. Ik bootste na wat ik eerder had gehoord, iedereen uit z'n dak! Die dag nam ik de beslissing: ik kom nooit meer terug." Uiteindelijk leidden die twee jaar in een pinkstergemeente ertoe dat Peter de volgende twintig jaar niks met kerk en geloof te maken wilde hebben.

### Spelersmakelaar

In 2003 wordt zijn vriend Frank Rijkaard coach van FC Barcelona. In zijn kielzog vertrekt ook Peter naar Spanje, het avontuur lonkt. Zijn vrouw en zoon belooft hij in te vliegen als hij z'n zaakjes op orde heeft. Na een tijdje wordt Peter spelersmakelaar

## 'Hoe kan een behoorlijk geslaagde vent als Peter God nodig hebben?'

en leeft als god in Spanje. Zijn vrouw raakt uit beeld. Ondertussen blijkt de baan van spelersmakelaar al gauw een maatje te groot, het blijkt moeilijk concurreren met grote Spaanse bedrijven. Een scheiding van zijn achtergebleven vrouw blijkt onvermijdelijk, al zal Peter haar jaren later om vergeving vragen. "Die hele scheiding was mijn schuld, alles draaide om Peter de Bos."

### Aan tafel

Er komt een lunch op tafel. "Mag ik je uitnodigen? De EO heeft het geld hard nodig." Lachend: "Zoiets zou ik vroeger nooit gezegd hebben. Als ik iets kon inpikken, deed ik het. Dat veranderde toen ik christen werd. Maar waar hadden we het over? Ah, of we gaan bidden voor het eten." Peter spreekt een gebed uit. Dan, zonder pauze: "Toen ik net bekeerd was, had ik grote moeite om in het openbaar te bidden. Toen sprak ik iemand die zei: 'Je moet gewoon met Hem praten alsof Hij bij je aan tafel zit, kijk ondertussen rustig rond. Het hoeft niet op te vallen.' Sindsdien heb ik er geen moeite meer mee."

### Saaiste speler

Terug naar Spanje, waar Peter onverminderd doorfeest en het ene baantje inruilt voor het andere. Zonder aanleiding kan hij opeens de slaap niet meer vatten, terwijl de vraag 'Wat is de zin van het leven?' zich steeds meer aan hem opdringt. In het spelershome van Barcelona loopt voet-

balspeler Sylvinho op Peter af en zegt: 'Je banjert hier wel vrolijk rond, maar volgens mij ben je ongelukkig. Waar zit je mee?' "Ik zei: 'Ik niet gelukkig? Waar heb je het over, ik vermaak me kostelijk!' Als spelersmakelaar vond ik Sylvinho al de saaiste speler, hij ging na wedstrijden keurig naar huis. Ik hoefde hem niet meer te spreken, maar zijn woorden bleven rondzeuren in mijn hoofd. Ik dacht: eigenlijk heeft hij gelijk. Ik ben ongelukkig, ik heb nauwelijks liefde van mijn ouders ervaren, ik ben onzeker, kan geen baan volhouden, heb mijn huwelijk verprutst en zoek mijn geluk in vrouwen."

### Zonder schroom

Enkele maanden later vraagt Peter alsnog aan Sylvinho waar hij precies op doelde. Sylvinho neemt alle tijd, vertelt over Jezus en gaat uitgebreid in op rationele vragen waar Peter mee worstelt. Er volgen etentjes en nog meer goede gesprekken, en na een jaar durft Peter weer voorzichtig een kerk binnen te stappen. Ook komt hij bij Sylvinho thuis, waar een groep christenen wekelijks samenkomt. Daar ontmoet hij een fijne pastor en niet lang daarna kan Peter zich eindelijk, zonder schroom en nu echt, overgeven aan Jezus. "Sylvinho heeft mijn leven gered. Als ik aan hem terugdenk, word ik vaak nog emotioneel."

### Oudste zoon

In Spanje ontmoet Peter zijn huidige vrouw, Elena. Samen hebben ze twee kinderen van 3 en 8. Met zijn zoon uit zijn eerste huwelijk heeft Peter goed contact, hij is inmiddels 29 en heeft een succesvol bedrijf. "Hij heeft veel pijn van de scheiding gehad. Ik vertelde het hem destijds tijdens een potje squashen, toen hij 16 was. Hij reageerde heel relaxed – 'Oké, prima' – maar het hakte er diep in. Ik ging daar veel te makkelijk mee om, ik had nergens last van. Achteraf heb ik daar veel spijt van, ik hou zielsveel van hem." De liefde voor Jezus heeft Peter genezen van zijn zucht naar vrouwen en andere foute patronen uit zijn oude leven, zegt hij. "Ik heb geleerd dat ik gewoon meer tijd met Jezus moest doorbrengen, dat hielp. Ik nam meer rust, probeerde naar Zijn stem te luisteren, al blijft dat moeilijk. Daarom ga ik graag naar het strand, zonder telefoon, om me open te stellen voor Jezus. Eerst komen er dan nog allerlei actiepunten naar boven, maar op een gegeven moment komt er rust. En ik lees graag over Jezus; wat zegt Hij, hoe denkt Hij, wat doet Hij?"



### Selfie

"Ik zie een nieuwe Peter, een nieuwe schepping: 2 Korintiërs 5:17. Gered door genade, een gelukkige familie-man. Jezus staat centraal in mijn leven en daar vertel ik over aan iedereen die maar wil. Geen opdringerig en fanatiek gedoe. Ik heb goed nieuws, over hoop en rust wanneer je een persoonlijke relatie aangaat met de Schepper van het universum. Dat klinkt misschien vaag, dat vond ik ook altijd, maar inmiddels kan ik bevestigen dat het zo is."

### Op sterven

Sinds 2012 werkt Peter voor een Amerikaans bedrijf als klinisch specialist in hartritmechirurgie, inmiddels als salesdirecteur. Met collega's praat hij graag over zijn geloof, een hindoecollega begint al over Jezus te dromen. Het is een door God geregisseerd wonder dat Peter zo is terechtgekomen, zegt hij, juist gezien zijn jeugd.

Nu gebruikt hij zijn verleden om zich in te zetten voor anderen die weerloos zijn en met onrecht te maken hebben, bijvoorbeeld door te spreken voor International Justice Mission. "Na een lezing voor studenten drong het opeens keihard tot me door hoeveel onrecht mijn stiefvader me heeft aangedaan. Op de terugweg in de auto belde ik huilend een vriend van IJM op en zei: 'Bro, ik wil spreken voor mensen zonder stem!' Toen mijn stiefvader op sterven lag, zei ik tegen hem: 'Ik vergeef je, maar ik vergeet het niet. Nooit heb ik begrepen waarom je me zo haatte.' En: 'Je kunt het nu nog rechtmaken met God.' Hij was niet meer in staat te reageren, maar ik hoop dat-ie het gedaan heeft; misschien kom ik hem in de hemel nog tegen. Dan kan hij uitleg geven."

### Personalia

- Geboren in 1960 in Amsterdam.
- Getrouwd, drie kinderen (onder wie een zoon bij zijn eerste vrouw).
- Deed opleiding tot ok-assistent. Was achtereenvolgens mede-eigenaar van een sportcentrum, manager van het Amsterdams basketbalteam RICOH Astronauts (vier keer Nederlands kampioen), spelersmakelaar in Spanje voor een Nederlands bedrijf (SEG), kunstgrasverkoper.
- Werkt als salesdirecteur bij AtriCure, een Amerikaans bedrijf met medische technologie voor het behandelen van hartritmestoornissen.
- Spreker bij International Justice Mission.