

Loren Cunningham,
oprichter Jeugd met een Opdracht:

'Wat een plan! Daar wil ik bij zijn'

Loren Cunningham, oprichter van Jeugd met een Opdracht, heeft het pionieren in zijn bloed. Zijn organisatie bestrijkt de halve aardbol en zelf bezocht hij alle landen ter wereld. Maar hij is nog niet klaar. "Ik hoop dat ik het vervolg met eigen ogen kan zien."

Wat bezielt je? Wat drijft je? In deze serie interviews gaan we in gesprek met mensen die hun inspiratiebronnen prijsgeven.

Een stam ex-kannibalen liet hem eens worden eten – “en een ex-kannibaal weiger je natuurlijk niets, haha!” De verhalen die Loren Cunningham vertelt, zijn doorspekt met humor, wat de luisteraar bij de les houdt. “Tegen een anesthesist zei ik eens: ‘Ik heb in mijn leven meer mensen in slaap gebracht dan u.’ ‘Klopt’, zei hij, ‘maar ik maak ze ook weer wakker.’”

Van iemand die de tachtig gepasseerd is, mag je de nodige levenservaring verwachten. Heeft diegene ook nog alle landen van de wereld bezocht, dan heet hij waarschijnlijk Loren Cunningham. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Loren elke vraag beantwoordt met een verhaal. Of, zoals hij zelf zegt: “Vraag me hoe laat het is, en ik geef je het verhaal van mijn horloge.” Loren heeft wat last van zijn knie. Daardoor kan hij geen lange afstanden meer lopen, maar hij neemt soepeltjes de drie treden die leiden naar de verhoging in het gebouw van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam, waar het gesprek plaatsvindt. De medewerkers hebben grote zelfgebakken koeken neergezet en brengen Loren de gewenste bosvruchtenthee. Zijn korte biografie op zijn Twitter-account vermeldt dat Loren in elk land van de wereld het evangelie heeft gebracht. Deze twee weken bezoekt hij zeven Europese landen; morgen vliegt hij door naar Kiev, maar zijn drukke reisschema mat hem nauwelijks af.

Pensioenplan

Loren heeft een gat in zijn hand, vertelt hij. Wat er binnenkomt, geeft hij weg. Ooit had hij een eigen huis, maar dat verkocht hij om de eerste basis van Youth with a Mission (YWAM) in Lausanne te kunnen financieren. Vanwege zijn notoire neiging om dingen weg te geven, besloten enkele mensen een huis voor Loren te kopen en dat in een trustfonds te stoppen, zodat Hij het niet kan verkopen. “Ik heb nooit een salaris gehad, ik heb geen geld op

de bank en ik heb geen pensioenplan. Ik betaal wat belasting en krijg daarvoor een klein bedrag, maar dat is niet genoeg om van te leven als ik met pensioen ga. Ik kan mijn vliegtickets niet declareren, maar ik vertrouw daarin op God. Soms word ik geholpen, soms niet.”

Hoe oud bent u?

“Ik ben in 1935 geboren, dus als je een beetje kunt rekenen, weet je hoe oud ik ben. Zo niet: ik ben veertig.”

In 1960 kwam u voor het eerst naar Nederland. Ziet u veel veranderingen?

“Ja, ik zocht je nog, maar je was er niet, haha! De rosse buurt was in de jaren ‘70 en ‘80 een enorme trekpleister voor toeristen, maar ik zie dat Nederland zich inmiddels afvraagt: willen we dáár nou om bekend staan? Veel mensen uit de rosse buurt hebben hun hart aan de Heer gegeven.

‘Als titels te belangrijk worden, doe je je werk niet goed’

Ook zie ik een groeiende eenheid onder christenen. Niet: jij hebt jouw theologie en ik de mijne, maar samenkomen rondom het Woord, en mensen dienen die dat het hardst nodig hebben. Echte tolerantie veronderstelt een absolute waarheid: wie de christelijke waarheid niet belijdt, moeten we door Gods genade accepteren en liefhebben, omdat ze naar Gods beeld geschapen zijn.”

Maar de grootste veranderingen ziet Loren elders in de wereld. “Bijvoorbeeld in China. Er komt steeds meer openheid voor mensen om Jezus te volgen.”

Ondanks die openheid, staat Loren zélf al jaren op de dodenlijst van terroristen, zegt hij. Daarom wil hij in het interview niets zeggen dat moslims zou kunnen prikkelen. “In de Verenigde Staten noemde ik ooit eens het woord ‘Koran’ op televisie, en dat Jezus daar veertig keer in voorkomt, wat ook klopt. Dat leverde al problemen op. Niet dat ik mezelf wil censureren, maar het zou ook YWAM kunnen schaden. Veel van onze mensen werken in het Midden-Oosten, dus voorzichtigheid is geboden.”

Wat is de belangrijkste levensles die uw ouders u geleerd hebben?

“Luister naar God. Toen ik 7 was, gingen we elke zaterdagavond met het hele gezin zingen op straat. Mijn vader speelde gitaar en zong, en mijn moeder zong ook. Daarna preekten ze. We stonden onder

Levensmotto

“God kennen en Hem bekend maken. Dat is zowel het motto van Youth With A Mission als van mijzelf.”





een zuilengalerij, omdat het te heet was om in de zon te staan. Opeens zei mijn moeder: 'Kom, de Heer zegt dat het tijd is om te gaan.' 'Oké,' zei mijn vader. Toen we aan de overkant van de straat stonden en in onze auto wilden stappen, kwam opeens de complete zuilengalerij naar beneden! Mensen overleden ter plekke. Ik dacht: mama hoorde God precies op tijd, ze gehoorzaamde en we werden gered. Dat patroon – God verstaan, gehoorzamen en actie ondernemen – heb ik later nog veel vaker bij hen gezien. Toen ik het boek *Is That Really You, God?* schreef, vroeg ik: is dit van U? Want dat weet ik niet altijd... Nu is dat boek in 131 talen verschenen."

Visioen

De zendingsorganisatie Youth With A

Mission begon met een visioen dat Loren kreeg toen hij 13 jaar oud was; later zouden er nog vele volgen. Na een sing-in lag hij op zijn bed in een kamer met witte muren. Zoals gewoonlijk pakte hij zijn bijbel en vroeg God om tot hem te spreken.

'Ik heb het idee dat ik Hem redelijk goed ken'

"Toen ik opkeek, zag ik een bewegende wereldkaart op de muur! Elk continent werd overspoeld door een golf. Daarna veranderde het beeld: de golven werden jonge mensen, kinderen van mijn leeftijd en zelfs jonger. Ze praatten met mensen op straat en gingen van huis tot huis. Verwonderd stamelde ik: was U dat, God? Jonge kinderen die zendingen worden? Wat een plan! Daar wil ik bij zijn." Het zaadje voor YWAM was geplant. Door de jaren heen is het werk veranderd, ziet Cunningham, maar de organisatie moet zo 'horizontaal' mogelijk blijven. "Als rangen te belangrijk worden, doe je je werk niet goed en probeer je vooral je titel te beschermen. Rang en standen brengen scheiding. Ik gebruik mijn titels ook nooit, dat scheidt alleen maar afstand. Iedereen moet mij Loren noemen, zelfs mijn kinderen. Mijn kleinkinderen noemen me 'papa Loren'."

U claimt in elk land het evangelie gebracht te hebben. Er zijn christenen die beweren dat God op dat moment kan terugkomen.

"Nee, nee, nee... Niet iedereen heeft al over Hem gehoord. Als de apostelen vragen: 'Heer, is dit de tijd dat Uw koninkrijk komt?', zegt Hij: 'Daar hebben jullie niks mee te maken, dat is aan God. Jullie moeten Mijn getuige zijn.' Dat is dus onze taak. In Mattheüs 25 vers 35 en 36 staat dat we mensen eten en drinken moeten geven, kleren, onderdak, gezondheidszorg en dat we gevangenen moeten bezoeken. We doen dat wel, maar nog niet voor iedereen die het nodig heeft. Youth With A Mission is actief in vluchtelingenkampen in onder andere Libanon en Jordanië, we voeden dagelijks 72.000 kinderen. We komen overall! Juist daarom kan ik je vertellen dat het werk nog niet klaar is."

'Wil je mij nog steeds dienen?'

Cunninghams' boeken staan vol met getuigenissen over Gods wonderen. Op de vraag welke hem het dierbaarst is, staart Loren met een zachte blik omhoog en neemt de tijd. "Goede vraag... Als ik Hem op Zijn prachtige, meest liefdevolle manier tegen mij hoor praten, wetend dat Hij van mij houdt – dát is het grootste wonder. Dat overkomt me best vaak. Soms is het een zachte stem in mijn hoofd, soms zijn het beelden, soms een droom. Het verraderlijke is dat het ook je eigen verbeelding kan zijn, of zelfs de duivel, maar God geeft van Zijn opdracht altijd een bevestiging." De ene keer dat Loren God daadwerkelijk hoorde, heeft diepe indruk op hem achtergelaten. "Mijn vrouw Darlene en ik reden door de woestijn in een bestelauto. Ik lag achterin te slapen toen opeens een band knapte. 'Het gaat mis!' riep Darlene, en daarna begon de auto te rollen. Er waren

Ouderlijk huis

"God riep me toen ik 13 was. Sindsdien heb ik nooit iets anders willen doen. Als tiener was ik wel ondernemend: toen ik 18 was, verhuurde ik een volledig ingericht huis met vier bedden, had ik twee auto's en een stuk land. Elke cent daarvoor had ik zelf verdiend, want mijn ouders waren arme pastors. Ik ben middenin de financiële crisis geboren. Ik had rijk kunnen worden, maar op mijn 19^e zei God tegen mij: 'Ik wil dat je alles verkoopt en de Bijbel gaat bestuderen'. Dus dat deed ik. Nee, dat was niet moeilijk, want mijn ouders hadden al diezelfde houding. Mijn vader had ook de keus om rijk of arm te zijn." Grijnzend: "Omwille van het evangelie koos hij de rijkdom! Toen hij overleed, erfde ik een oude Pontiac en een extra grote trailer, waarin mijn vader had gewoond. Die heb ik weggegeven aan iemand die een gebedsruimte zocht."

geen veiligheidsgordels... Ik raakte buiten-westen. Toen ik weer bijkwam, zag ik Darlene met haar gezicht op de grond liggen. Haar hoofd lag open – dit is moeilijk voor me, want ik moet het weer voor me zien om het te kunnen beschrijven. Ik kroop naar haar toe en pakte haar beet. Haar ogen waren glazig en ze ademde niet, dus ik dacht dat ze was overleden. Toen hoorde ik God: 'Loren, wil je Mij nu nog steeds dienen?' 'Heer, ik heb niks meer over,' antwoordde ik. Pas toen realiseerde ik me: ik heb buiten God sowieso niets, alles kan in een oogwenk verdwenen zijn. Dat was de les die ik daar leerde: buiten Christus heb ik niets. Soms denken we God te dienen, terwijl we onze eigen verlangens dienen. Ik zei: 'Goed, ik wil U nog steeds dienen, doe wat U wilt'."

Heeft u ergens spijt van?

Loren moet diep graven. "Nee, eigenlijk niet. Het enige wat in me opkomt, stamt uit de tijd dat we met ons eerste schip bezig waren. 110 bemanningsleden stonden klaar om te vertrekken, ze konden

'God geeft van Zijn opdracht altijd een bevestiging'

over niets anders meer praten en zegen op zegen daalde neer. Alleen kwamen we nog 600.000 dollar te kort. In die tijd kreeg ik een visioen. Ik droomde dat ik voor de groep stond en zei: 'yes, we hebben het geld, we kunnen vertrekken!' Iedereen was door het dolle heen. Toen ik over mijn schouder keek – het raakt me nog steeds als ik dit vertel – zag ik Jezus in de schaduw staan, bedroefd. Niemand zag Hem, iedereen was vol van dat schip. Ik drukte mijn hoofd terug in m'n kussen en kreeg dat beeld niet uit mijn hoofd. We gaven alle eer aan dat schip, niet aan God... Daar heb ik tot op de dag van vandaag spijt van."

Corrie ten Boom

Als het gesprek op het leven na de dood komt, vertelt Loren dat hij een zeer reëel beeld van de hemel heeft. "Corrie ten Boom was eens bij ons in Hawaï om les te geven, toen ze erg ziek werd. Toen ik bij haar waakte, werd ze opeens wakker: 'Loren, ben jij het? Ik dacht dat ik in de hemel was! Ik was met Jezus. De kleuren waren zo helder, en er waren allemaal kinderen! Jezus zei: Corrie, wil je blijven of teruggaan? Ik zei: nou, mijn werk is nog niet klaar,



Selfie

"Ik houd van selfies maken, maar niet van enkel mijzelf. Kijk, hier is een selfie met de paus. Oh, en deze foto is trouwens van ons nieuwste schip. Wat ik zie als ik naar mezelf kijk? Een tevreden man die plezier heeft en van het leven geniet!"

God – en toen werd ik wakker.' Later, toen wij in Zwitserland woonden, belde Corrie ten Boom ons eens op en zei: ik word zaterdag 80, willen jullie vrijdag hierheen komen voor een dag van gebed? Ik heb het idee dat God mij nog een nieuwe bediening wil geven. Wij deden dat, en God zei die dag tegen me dat Hij haar nog tien extra levensjaren zou geven. Ze overleed op haar 90^e verjaardag."

Zou u Jezus een vraag willen stellen als u Hem ontmoet?

"Nee, ik heb het idee dat ik Hem redelijk goed ken. Ik zou alleen willen horen: goed gedaan."

Hoe ziet u de tijd die u nog rest?

"Iedereen op aarde moet het evangelie horen, dat is geïmpliceerd in de grote opdracht. Met de tekst uit Marcus 16:15 is het bij mij allemaal begonnen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Met God is alles mogelijk, als we ons hart met dat van Hem laten kloppen. Iedereen moet de Bijbel in zijn moedertaal kunnen lezen, en er zijn nog 1800 talen waarin de Bijbel niet geschreven is. Ik verwacht dat dit binnen nu en 2025 gaat lukken. Ik heb een uur met de paus gesproken en hij heeft zijn zegen gegeven om de Bijbel aan alle katholieken te geven. Ook ontmoet ik andere religieuze leiders. De grootste spirituele ervaring ooit is denk ik al begonnen. Ik hoop dat ik het vervolg met mijn eigen ogen kan zien – hetzij op aarde, hetzij vanuit de hemel."