

Sinds
1930

EXTRA DIK ZOMERNUMMER!

Elisabethbode #14

blad met een Boodschap

14 JULI 2017

THEMA:
Eenvoud

JAN WOLSHEIMER VIERT

feest in Jezus' naam

Gods klerenkast

Handige huismiddeltjes

Tel ik nog mee?



Jan Wolsheimer, dwarse activist

**‘Je krijgt
applaus omdat
je doet wat
Jezus zegt’**

Jan Wolsheimer is voorganger in Woerden en staat bekend als een dwarse activist die recht probeert te doen. Zo nodigt hij met zijn verjaardag eenzamen en daklozen uit op zijn feest. En hij krijgt daarvoor veel applaus - tot zijn ergernis. 'Je wordt een halve beroemdheid gebaseerd op het feit dat je één keer doet wat Jezus zegt.'

Tekst: Wilfred Hermans Beeld: Elisabeth Ismail



Het stoort de Woerdense prediker dat we vaak zo weinig doen met Jezus' woorden, terwijl de Heer juist heel concreet was. Om zichzelf te testen besloot hij praktisch navolgbare teksten van Jezus te gaan navolgen, zoals Lucas 14: als je een feest geeft, nodig dan niet je welgestelde vrienden uit, maar zwakken, zieken en blinden. „Nou, die had ik al in mijn netwerk, alleen al de straatkrantverkoper.”

IDIoot IDEE

„Omdat niet iedereen me kent, liet ik kaarten drukken met mijn foto. Net als vroeger: *welkom op mijn feestje, je wordt thuisgebracht*. Hartstikke spannend, een volslagen idioot idee! De gasten waren verrast, en onze kerk dacht: Jan doet weer 's iets gek, laten we meedoen. Ze regelden een zaaltje, taarten en een band. Voor ik het wist, werd het veel groter dan ik had gedacht. Komend jaar doe ik het voor de derde keer. Vorig jaar zei een dame van in de zestig dat ze op haar elfde voor het laatst was uitgenodigd voor een verjaardag. Toen moest ik even

iets wegslikken...

Mijn column hierover voor het platform Lazarus is de best gelezen column; mensen vinden het fantastisch, wat vreemd is, want het zijn gewoon Jezus' woorden. Eigenlijk stoort me dat: je wordt een halve beroemdheid gebaseerd op het feit dat je een keer doet wat Jezus zegt.”

SCOOTMOBIEL

Op zijn eigen verjaardag

stond Wolsheimer breed lachend op het podium de avond te openen. Hij beseft: Jezus' woorden zijn de waarheid! Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. „Toch word ik eerlijk gezegd nog best gelukkig van ontvangen, ik houd van mooie spulletjes. Maar omdat het Jezus' woorden zijn, wilde ik er meer mee doen. Ik sprak iemand die al zijn verzamelingen aan het verkopen was, omdat hij ziek was. Door zijn ziekte was hij al jaren niet meer mobiel, zat hij depressief thuis. Door zijn spullen te verkopen hoopte hij een scootmobiel te kunnen kopen, zodat hij er weer op uit kon. Ik vond het vreemd dat zijn kerk niet wilde bijspringen en dacht: dit moeten we toch met een groep mensen kunnen oplossen. Ik vroeg: 'Ik wil al langer iets met Jezus' woorden doen; wil je mijn proefproject worden? Nadeel is wel dat je met je hoofd en verhaal in de publiciteit komt.' Hij wilde wel. Ik vroeg het *Nederlands Dagblad* of ze zijn verhaal in de krant wilden zetten. Dat wilden ze, en de scootmobiel kwam er. Sindsdien voorzie ik de krant elke maand van een persoon en een foto: iemand die een omgebouwde douche nodig heeft en daar geen Wmo-vergoeding voor krijgt, een prostituee die eruit wil stappen en een klein startkapitaal nodig heeft, een man met hartproblemen die een elektrische fiets nodig heeft om zijn zoontje naar school te kunnen brengen.”

Jan gaat dit jaar naar Italië op vakantie. Is hij tijdens vakanties net zo activistisch? „Ik probeer het niet te zien als activisme, maar als handen en voeten geven aan m'n geloof. Die knop staat nooit uit. Het heeft ook te maken met hoe ik in elkaar zit: ik blijf pionier en ondernemer. Ik zie overal kansen en heb weleens moeite mezelf daarin af te remmen. Mijn vrouw kan daar inmiddels goed mee leven, ja,

we zijn al vijftienvier jaar getrouwd. Als zij hetzelfde karakter had als ik, zou het lastiger worden. Ik ben de vlieger, mijn vrouw is het touwtje.”

THEOLOGISCHE OVERDAAD

Wolsheimer en zijn vrouw groeiden op in een gereformeerde gemeente. Op een gegeven moment kon hij geen genoeg meer nemen met het gegeven dat christenen om hem heen vooral interessante lessen uit de Bijbel trokken, maar er niet veel mee deden. „Intern liggen we vaak met elkaar overhoop, en over onderwerpen als homofilie maken we beleid, maar over naastenliefde of rechtvaardigheid hebben we het veel minder. De overdaad aan theologische visies en een zeer beperkte uitwerking daarvan op levens waren voor mijn vrouw en mij vooral een reden om verder te kijken. In een evangelische kerk vonden we meer daadkracht, al zien we inmiddels de zwakke kanten daar net zo goed.”

De website van Jan heet *dwarsmaarrecht.nl*. Dat slaat op hemzelf, zegt hij. „Ik sta soms dwars op de maatschappij, maar probeer tegelijkertijd recht te brengen. En sommige christenen zullen me ook wel dwars vinden, ja.”

'HOU JE VAN DIE JONGEN?'

Een thema dat Jan momenteel bijzonder bezighoudt, is liefde. „Je kunt de onzichtbare God niet liefhebben als je zichtbare mensen niet liefhebt, staat in 1 Johannes 4. Die hele brief vind ik een van de mooiste stukken uit de Bijbel. Hoe meer je probeert lief te hebben, hoe meer je ontdekt dat je sommige mensen van nature helemaal niet liefhebt.

Toen we hier in Woerden een gebedswinkel openen, ontmoette ik een 21-jarige gast die werkloos was en de hele dag blowde. Als vader had ik hem een schop onder z'n achterste gegeven, maar ik besloot gewoon naar zijn verhaal te luisteren. Op de fiets naar huis borrelde de vraag 'Hou je van hem?' naar boven. In een *split second* wist ik: nee, en dáár ligt het probleem.

Mijn missie is dus niet primair om anderen te veranderen, maar eerst mijzelf. Dat heeft actie tot gevolg; doordat je anderen meer gaat liefhebben, kom je vanzelf in actie. Je kunt niet 'Ik hou van je' zeggen, maar vervolgens je huis, portemonnee of tijd voor jezelf houden. Het is een totaalpakket: niet alleen Gods liefde voor mij, maar Gods liefde via Christus voor mij, en door mij naar anderen.”

BERGREDE-GROEIMODEL

Om toch van die blowende jongen te gaan houden moest Jan allereerst ontdekken dat die liefde er van nature dus niet was. „Door de evangeliën te lezen, ontdekte ik dat er een krankzinnig verschil

zit tussen mij en het koninkrijk waar Jezus over praat. Ik lees de Bergrede als groeimodel van Jezus. Je begint arm van geest, komt tot de conclusie dat je het zelf niet hebt. In de grondtekst staat: je bent een 'bedelaar'. Daarnaast denk ik verder dan redding alleen; opnieuw geboren worden is prachtig, het is een nieuwe start, maar het is niet de bedoeling dat je de baby daarna opbergt. De liefde voor je naaste mag groeien; je karakter mag best even schuren met Jezus' woorden.”

De predikant leeft inmiddels volgens een leefregel van de Northumbria Community die zegt: 'Wees beschikbaar en kwetsbaar - voor God en mensen.' Hij stapt in op het moment dat hij het gevoel heeft dat-ie iets met iemand moet. „Dat is me destijds bij De Vluchtkerk overkomen, waarna ik me actief inzette voor vluchtelingen, ook hier in Woerden. Concreet probeer ik ruim tijd in te plannen tussen mijn afspraken, zodat ik er kan zijn als het nodig is. Zo hoop ik open te staan voor Gods leiding.”

In de lijn van het groeimodel merkt Wolsheimer dat hij steeds eerder liefde voor mensen ontwikkelt. Toch is daar niet altijd direct zo'n 'liefdesreflex', bijvoorbeeld als hij - overigens met plezier - met verslaafden of zwervers optrekt. „Kennelijk is er nog niet genoeg groei, dus dan blijf ik bidden. Uiteindelijk moet die liefde je gegeven worden, zeker. Als geloof een gave van God is, is liefde dat ook, want God is liefde.”

TIJD IS GOUD

Jezus' woorden naleven, het kan klein beginnen. Kijk in je stad waar behoefte aan is, welke voorziening er nog niet is en wat een goed idee zou kunnen zijn, raadt Wolsheimer aan. Zelf begon hij als buurtdominee in de Amsterdamse wijk Transvaal met een spreekuur.

„Oubolliger kan haast niet, maar tijd is het nieuwe goud. De eerste bezoeker vertelde me gelijk haar hele levensverhaal, omdat er eindelijk iemand was die - met een kaars en een Bijbel - naar haar verhaal luisterde. Aan luisteren is een gillende behoefte in onze cultuur. Daarbij is het belangrijk om niet vanuit de hoogte als hoogopgeleide blanken even te vertellen hoe het zit, maar juist op gelijk niveau te komen met die ander. Dat deed Jezus ook, en daar ligt de uitdaging in deze tijd: durven wij één te worden met de mensen om ons heen?” ●

'Er zit een krankzinnig verschil tussen mij en Jezus' koninkrijk'

VIER GOUDEN TIPS VAN JAN:

- Laat je karakter schuren met de woorden van Jezus
- Onderzoek waar jouw stad of dorp behoefte aan heeft
- Wees beschikbaar en kwetsbaar
- Plan ruim tijd tussen je afspraken

'Je kunt niet liefhebben en je huis, portemonnee of tijd voor jezelf houden'