



*Ik denk soms wekenlang:  
geef mij maar een klaaglied'*

Gert Hutten

BEKIJK EEN VIDEO  
VAN DEZE REIS OP  
[CHRISTENUNIE.NL/KENIA](https://www.christenunie.nl/kenia)



Ze hebben dezelfde hartenklop, Gert-Jan Segers en Gert Hutten, predikant in Arnhem en directeur van Tot Heil des Volks: hoop bieden aan de hopelozen, en dat hoopvolle verhaal dan weer verder vertellen. Beide heren hebben er hun levensmissie van gemaakt. “Ik heb het gevoel dat er op het terrein van prostitutie en mensenhandel een geestelijke strijd gaande is.”

De werkkamer van Gert Hutten kijkt uit over de Amsterdamse grachten, het werkgebied van Tot Heil des Volks. Hij leerde Gert-Jan Segers beter kennen tijdens een Compassion-reis naar Kenia, waar ze samen met andere leiders spraken en lessen deelden over christelijk leiderschap. Gert: “Van Gert-Jan herinner ik me vooral de voorbeelden van hoop die hij ons meegaf. In feite doen wij dat ook. We delen hoopvolle verhalen van prostituees, verslaafden en daklozen.” Wijzend op een groot portret van Jan de Liefde aan de muur: “Toen hij in 1855 Tot Heil des Volks oprichtte, ging ‘ie de sloppenwijken in met in de ene hand een Bijbel en in de

andere een brood. Die twee willen we hier nog steeds bij elkaar houden.”

Gert-Jan: “De ChristenUnie kan niet functioneren zonder een organisatie als Tot Heil. Wij kunnen niet pleiten voor uitstapprogramma’s voor prostituees als er vervolgens geen organisatie is die hen verder helpt.” Gert: “In Arnhem was ik niet alleen dominee in een kerk, ik wilde van Arnhem een mooiere stad maken. Dat streven om iets bij te dragen aan een mooiere wereld verbindt ons.” Gert-Jan haalt Dietrich Bonhoeffer aan, een voorbeeld voor hem. “Hij zei: ›



› ‘Het christelijke leven betekent dat je met God middenin de wereld staat’. Dat is de rode draad in mijn leven, en wereldser dan hier aan de Amsterdamse grachten wordt het niet. De Reveil-beweging die Jan de Liefde voorstond, was een vroomheidsbeweging van gebed, intensieve toewijding aan Christus én naastenliefde. Die gouden combinatie zie ik als de roeping van mijn leven.”

*Wordt Tot Heil des Volks als christelijke hulporganisatie serieus genomen?*

Gert: “Zeker. Als je Jezus volgt, wordt de kwaliteit van de hulpverlening beter; het geloof geeft heel veel wijsheid en inzicht in hoe je moeilijke problemen moet aanpakken. De Bijbel schrijft over verslavingsproblematiek en gevangenschap, daar leren wij van.”

*Je bent ook predikant. Zou Gert-Jan een goede predikant zijn?*

Gert: “Ja, zeker. Hij kan goed preken. Zijn lezing tijdens onze kerstviering heeft ons heel erg geraakt. Hij liet zien wat de ontmoeting met een Ghanese prostituee met hem had gedaan.”  
Gert-Jan: “Ik heb geleerd: wees gevoelig voor wat je raakt, het zou weleens iets kunnen zijn wat God jou als opdracht geeft.”

*Gert, wanneer werd jij voor het laatst geraakt door onrecht?*

Gert: “Ik ben een optimistisch figuur, maar sinds ik hier in Amsterdam werk, denk ik soms wekenlang op zondagmorgen: geef mij nu maar een klaaglied. Zoveel gebrokenheid, schrijnende verhalen. Onlangs heeft de zedenpolitie een nieuwbouwhuis in Lelystad ontmanteld waar drie prostituees maandenlang vastzaten. Zij werden bij ons gebracht. Als je hoort waar die vrouwen doorheen moesten, dat is ver-schrik-ke-lijk zwaar. Op de Wallen ervaar je de duisternis het sterkst. Onze medewerkers vinden het een

heel zware plek om te werken, alsof een deken je bedekt. En daar maakt Amsterdam dan een attractie van.”

Gert-Jan knikt begrijpend. “Toen wij onderhandelden over het regeerakkoord kwam het onderwerp mensenhandel en prostitutie aan bod. Er werd gezegd: ‘Laat dat een vrije keus zijn’. ‘Nee’, zei ik, ‘nee! Dit onderwerp is één van de redenen dat ik hier zit. Ik wil nu een paragraaf in het akkoord die aantoonst dat we stappen voorwaarts zetten’. Op dat moment moest ik aan die Ghanese prostituee denken. Als al mijn geploeter – waarbij ik soms ook denk: waar begin ik aan? – ertoe leidt dat we geld kunnen vrijmaken dat via jullie op de plek van bestemming komt, dan kunnen we het verschil maken in mensenlevens.”

### *Omgedraaide waarheid*

Hutten gelooft niet dat er zoiets als een ‘papierse visie’ op prostitutie bestaat. Het gaat om concrete levens van vrouwen, benadrukt hij met klem. “Laatst hoorde ik op een bijeenkomst omtrent het sluiten van een tippelzone in Arnhem een voorvechtster van prostituees vertellen hoe geweldig het is om prostituee te zijn. Dan denk ik: doe eens normaal! Wij geloven dat niemand vrijwillig prostituee is, er zitten altijd financiële, geestelijke of gezinsproblemen achter.”  
Gert-Jan: “Er gaat altijd iets stuk als je seks en liefde loskoppelt. Het zijn zware woorden, maar ik heb het gevoel dat er op dit terrein een geestelijke strijd gaande is; de waarheid wordt totaal omgedraaid. De realiteit is: vrouwen – soms zestienjarige meisjes! – gaan kapot en wij verkopen dat als ruimdenkendheid en tolerantie. Zo’n term als ‘meisjes van plezier’, wat een eufemisme. Zet ons weg als moraliserend of betuttelend, maar we brengen vrijheid en naastenliefde.”  
Gert: “De wal keert het schip, zo langzamerhand. Ondanks de roep om seksuele vrijheid komt er steeds meer aandacht voor de misstanden. Zo maakte Filemon Wesselink een serie over de Wallen.

*Het gevecht tegen mensenhandel is de reden dat ik in de politiek ben gegaan.’*

In drie interviews waren de prostituees positief – er stond een pooier op de hoek van wie ze anders klappen zouden krijgen. In het vierde interview hoorde Filemon het eerlijke verhaal, wat hem raakte. Laten we de lijn van de #MeToo-discussie – waarbij we afkeuren dat actrices betast worden door regisseurs – doortrekken naar prostituees.”  
Gert-Jan, verontwaardigd: “Het zijn altijd mannen die macht uitoefenen over vrouwen. Die filmproducent Harvey Weinstein kon alles kopen, maar had toch een soort dierlijke behoefte om vrouwen in zijn macht te krijgen en te misbruiken. Dat is ook het escortprincipe: je betaalt, dus bepaalt. Bizar.”

*Is elke vorm van prostitutie gedwongen?*

Gert-Jan: “Het grootste deel wel, of de omstandigheden dwingen ertoe. Ik sprak een Haagse prostituee die zei: ‘Meneer, niemand staat hier vrijwillig. Ik hoop vooral dat mijn familie dit nooit ontdekt’. Ik heb tijdens een rechtszaak een prostituee bij de rechter haast over de tafel zien hangen om te bepleiten dat ze heus vrijwillig haar werk deed en dat die pooier haar vriend was; totaal gebrainwash! Alle signalen wezen op dwang.”  
Gert: “Ik ken twee zusjes via ons uitstapprogramma Second Step die door hun moeder in de prostitutie zijn gekomen. Zij kennen het normale leven niet eens, weten niet meer wat normaal is.”

*Op de Wallen komt 73 procent van de prostituees uit Oost-Europa. Is prostitutie daarmee niet ook een immigratieprobleem?*

Gert: “Nee, het is een probleem van mensenhandel. Deze vrouwen worden in hun thuisland geronseld, met een goed inkomen als vals voorwendsel. Wij helpen zo’n zeventig prostituees per jaar uit de prostitutie, maar aan de achterkant wordt dat gelijk weer aangevuld.”  
Gert-Jan zucht. “Dat blijft een kras op de ziel. Het probleem is vooral dat wij de

rode loper uitleggen. Het Nederlandse beleid is heel lang normalisering van prostitutie geweest, alsof het een normale baan betreft. Weer die omkering van waarden. Ik ging eens mee met de politie naar een seksboerderij in Drenthe. De eigenaar had alles keurig geregeld en betaalde belasting. Ik zei: ‘Je vertelde net dat je een dochter hebt. Wat zou je zeggen als zij in de zaak wil werken?’ ‘Never, nooit’, zei hij. Ik zei: ‘Als het niet goed genoeg is voor je dochter, waarom dan wel voor die Braziliaanse of Roemeense dames die hier werken?’”

*Betekent deelname van de ChristenUnie aan het kabinet meer zicht op structurele oplossingen?*

Gert: “Zeker. Sowieso zijn we blij dat de uitstapsubsidies doorgaan.”  
Gert-Jan: “De uitstapprogramma’s die steeds incidenteel gefinancierd werden, worden nu structureel gefinancierd, het budget is omhoog gegaan. Op zo’n moment geven wij ook een seintje aan Scharlaken Koord: zoek snel contact met het ministerie. Wat wij faciliteren, moeten jullie waarmaken. In het regeerakkoord hebben we laten opnemen dat elke vorm van prostitutie vergunningplichtig wordt. Een pooier die met vrouwen zonder vergunning werkt, is strafbaar. Ook wordt de minimumleeftijd van prostituees verhoogd van achttien naar 21 jaar. Allemaal drempels om mensenhandel moeilijker en beheersbaarder te maken. Inmiddels hebben we ook feministische medestanders, en we hebben een initiatiefwet met de PvdA en de SP kunnen indienen.”  
Gert: “We hebben nu 25.000 prostituees in Nederland, waarvan naar schatting negentig procent onvrijwillig.”  
Gert-Jan: “En al was het de helft; dat betekent tienduizend verkrachtingen per dag! Waanzin.”  
Gert: “Je kent die waarschuwingen op sigarettenpakjes wel; die zou ik op sekssites willen. Een tekst als: *Een groot aantal prostituees is slachtoffer van mensenhandel, wil je daar aan meewerken?*” «

*‘Het geloof geeft heel veel wijsheid en inzicht in hoe je moeilijke problemen moet aanpakken.’*



Ondersteun de petitie over mensenhandel op [ikbenonbetaalbaar.nl](http://ikbenonbetaalbaar.nl)