

## **'Wij willen christenen 'bekeren'!**

### ***Directeur van Stichting Present over - hoe warm te lopen voor - vrijwilligerswerk.***

**In de maatschappij zijn er mensen die hulp kunnen geven, én er zijn mensen die hulp nodig hebben. Breng je beide groepen met elkaar in contact, dan ontstaat er iets moois. Stichting Present doet er alles aan om dit voor elkaar te krijgen, en met succes. Present wint prijzen, de Tweede Kamer steunt de stichting, en bovenal worden talloze hulpbehoevende mensen geholpen.**

De oorsprong van de stichting ligt in Londen. Daar mobiliseert Stichting Besom jaarlijks honderden vrijwilligers vanuit kerken om anderen te helpen. Rudolf Setz, initiatiefnemer en directeur van Present, kwam in contact met Besom en raakte enthousiast. 'Als kerkelijk werker kreeg ik regelmatig de vraag van groepen mensen: 'Wij willen ons wel inzetten, maar we weten niet hoe.' Toen dacht ik: dit moet professioneel aangepakt worden. Met mensen uit verschillende kerken in Zwolle hebben we er vervolgens een project van gemaakt en daar subsidie voor gekregen. Dat is in 2002 gaan rollen, en vanaf 2005 kwamen er langzamerhand steeds meer Presentstichtingen in heel Nederland.'

### **Aan het werk!**

De formule van Present past in deze tijd: hulpgevers hoeven zich maar voor één vaste periode – bijvoorbeeld een dag – in te zetten. Present werkt met een groep die zich vrijwillig aanbiedt – bijvoorbeeld een koor, bijbelstudiegroep of jeugdvereniging – , of stelt zelf een groep samen. Na werkoverleg gaat de groep aan de slag: behangen, verhuizen, sausen, verven, het opknappen van een tuin, het schoonmaken van een wijk of gezellig op stap met ouderen.

Groepen die zich bij Present aanmelden zijn vaak tussen de twintig en veertig jaar, een groep die normaal gesproken niet zo hoog scoort als het gaat om vrijwillige inzet. Rudolf Setz legt uit. 'Ja, maatschappelijke organisaties verbazen zich daarover. 'Komen die allemaal uit de kerken?', vragen ze dan. Ze dachten dat de kerk een aflopende zaak was, en nu blijken juist kerkelijke dertigers zich massaal in te zetten. Het beeld dat zij van de kerk hadden wordt daardoor een stuk positiever.' En Present wérkt: alleen al in Zwolle zijn afgelopen jaar 110 groepen ingezet, dus een paar duizend mensen zijn aan de slag gegaan.



### **Motie Rouvoet**

De landelijke en plaatselijke overheid staan achter Present. Zo heeft de Tweede Kamer in 2006 een motie van Rouvoet aangenomen die het mogelijk maakt dat Present zich landelijk nog meer uitbreidt. Ook schuift de stichting aan bij wethouders om te vragen wat ze kan betekenen voor de stad.

Voormalig staatssecretaris Ross-van Dorp heeft kerken uitgedaagd om te werken aan grotere maatschappelijke betrokkenheid. Volgens Ross zou dát hun taak zijn, en zijn kerken daar ook goed in. Setz deelt haar mening, maar is nog niet tevreden met de huidige inzet van kerken. 'Zonde is niet alleen wat je doet, ook wat je nalaat. Dus we moeten aan de slag! Kerken hebben veel in huis, maar als ik zie wat er met die mogelijkheden gedaan wordt, vind ik dat onvoldoende.'

### **Bekeerde christenen**

Present wil vooral bij christenen beweging voor de nood in de wereld creëren. Elke christen zou zich van deze nood bewust moeten zijn, vindt Setz. 'Ik zie de kerk als een organisme, met

daarbinnen mensen die Jezus willen navolgen. Jezus zegt: 'Wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan.' Ik gebruik ook vaak de tekst uit Leviticus 19, waarin het volk Israël de opdracht krijgt om de rand van het oogstveld te laten staan voor de armen. Het gaat om die keuze vooraf om te delen, dan wil je vanzelf nóg meer delen, daar ben ik van overtuigd. Als je vervolgens de nood ziet en gaat delen van wat je van God hebt ontvangen, verrijkt dat jezelf ook. Het gebeurt vaak dat groepen achteraf zeggen: 'Wat leuk, zullen we nóg eens langsgaan?' Zo wordt diaconaat iets bijzonders.'

Setz ziet om zich heen dat mensen veranderen en kerken open bloeien wanneer ze gaan delen. 'Mensen die via Present werken zeggen achteraf: Ik wist niet dat dít in onze stad aan de hand was. Ze ontdekken dat achter gesloten gordijnen vaak geïsoleerde eenzame mensen wonen. Ze kijken anders naar hun straat. Die bewustwording verandert ook kerken. Je ziet bovendien dat in kerken waar men gaat uitdelen van haar rijkdom de onderlinge band wordt versterkt. Dat is ook mijn persoonlijke drive: vernieuwing van de kerk van binnenuit.'



### **Kloof overbruggen**

Evangelisatie is niet het doel van Present, dat mag de kerk doen, zegt de directeur van Present. En expliciet evangeliseren lijkt Setz ook niet slim: 'Veel mensen zijn afgeknapt op de kerk, of veronderstellen dat christenen hypocriet zijn. Vanuit die invalshoek lijkt het me verstandiger om niet te snel met woorden te komen, anders verzand je snel in discussies in plaats van dat er openheid ontstaat. Ik ben twaalf jaar missionair werker geweest, maar ik heb nog nooit zoveel missionair effect gezien als wat Present veroorzaakt. Hoe dat komt? Als mensen zomaar zonder voorwaarde komen helpen, dan neemt dat veel vooroordelen en negatieve gevoelens weg, en is de kloof al snel overbrugd. Er ontstaat een sfeer waarin je in openheid met elkaar kunt praten, en dat is de basis. Gelukkig krijg ik regelmatig van mensen te horen: 'Als dít is waar de kerk voor staat, dan moet ik mijn beeld bijstellen.'

Setz benadrukt juist die ontmoeting vanuit een dienende houding. Dán gaan harten open, en vragen mensen verbaasd waarom die christenen zich een slag in de rondte werken. Setz weet het antwoord. 'Liefde. Je moet beseffen welke rijkdom je als christen hebt. Dát is de sleutel waarmee christenen de kloof kunnen overbruggen.'

### **Wilfred Hermans**

*Joël van der Lee (20) heeft voor Present gewerkt. Hij liet zich afgelopen mei met dertig anderen voor € 10.- per uur sponsoren door veertig uur voor Present te werken. Zo haalden ze € 12.000.- op voor een project in Afrika. Joël vond het een groot succes. 'Elke ochtend begon op het kantoor van Present met koffie en gebed. Present had met Stichting Cad (Consultatiebureau voor alcohol en drugs, red.) vier huizen geregeld waar verslaafden gingen wonen. Die hebben we met vier groepen van acht man van binnen opgeknapt. Eerst praatten we over dagelijkse dingen met die verslaafden, maar langzamerhand begonnen ze ons vragen te stellen, waarom we dit deden. Ik drong dus niets op, maar kon toen vanzelf over mijn geloof vertellen. Opdringen helpt niet, als je mensen op straat aanspreekt hebben ze nooit interesse.' Joël heeft wel een idee hoe je jongeren warm krijgt voor vrijwilligerswerk. 'Maak een website en zet daar verhalen op van jongeren die het ook gedaan hebben. Zo maak je goede reclame, en dat werkt.'*

Zie ook [www.stichtingpresent.nl](http://www.stichtingpresent.nl)