

'Ik geloof in niets' en 'Ik hou van elke vrouw' – bekende zinnen uit 'Papa', de grootste hit van Stef Bos. Toch klopt daar niets van: Stef is zeer spiritueel en monogaam. Hij schreef deze zinnen vanuit de poëtische vrijheid om uiteindelijk een punt te maken: de liefde voor zijn vader.

## Stef Bos



### 1. Wat is voor jou de leukste manier om vijftig euro uit te geven?

"Die zou ik aan Pieter geven, een zwerver uit de buurt met wie ik veel contact heb. Of ik zou met mijn zontje en zijn vriendje een zeiltocht maken, hier op de oceaan bij Kaapstad."

### 2. Kom je wel eens in een kerk?

"Zeker. Recent deed ik nog op verzoek een dienst met een studentendomee van de Nederduits gereformeerde kerk in Stellenbosch, met 1500 studenten. Maar ik ga niet vaak naar de kerk; ik hoeft geen supporter te zijn van Ajax om van voetbal te houden. De Heilige Geest beperkt zich niet tot de kerk."

## '50 euro zou ik geven aan een zwerver uit de buurt'

### 3. Wat wil je dat er op je begrafenis over jou wordt gezegd?

"Men hoeft niets te zeggen; in taal zit de schoonheid van ons menselijk onvermogen. Ze mogen Alina draaien, van de klassieke componist Arvo Pärt. Piano en cello, zó rustgevend... Het is stilte op muziek."

### 4. Wat was jouw laatste schietgebedje?

"Mijn zontje had een tijd geleden een heftige amandelontsteking. Dan giert er van alles door je hoofd. Toen keek ik wel naar boven, naar de grote droom die alle kleine dromen droomt, zoals de Bosjesmannen – de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika

– God noemen. Ook bidden we dagelijks; even alles aan de kant en onze dankbaarheid opzenden."

### 5. Als je de kans had je leeftijd te veranderen, zou je dan jonger of ouder willen zijn?

"Ik heb net het Afrikaanse nummer *Jonk in my kop en oud in my lijf af*, een ode aan het ouder worden. Het is zó fijn om jezelf niet meer te hoeven profileren, niet meer te hoeven doen alsof je heel wat voorstelt – iets waar ik tot mijn 40<sup>e</sup> last van had. Daarna werd het leven pas leuk."

### 6. Ben je gedoopt?

"Absoluut, door domee Van Enk, in de gereformeerde kerk in Veenendaal. We hebben onze kinderen ook laten dopen, onder de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond. We houden van het ritueel. Mijn vader zegende onze kinderen, heel oudtestamentisch. Mijn dochter Lorelei is gedoopt bij de Rijn, waar de Lorelei-legende zich afspeelt."

### 7. Als je Jezus één vraag zou mogen stellen, welke zou dat zijn?

"Wie was jouw vader? Het antwoord zou wel eens verrassend kunnen zijn."

### Personalialia

- 52 jaar
- Liedjesschrijver
- Woont met zijn vrouw (een kunstenaar) en twee kinderen in Kaapstad en Wachtebeke (België).
- Vooral bekend van zijn hit 'Papa'.
- Toert in april en mei met de voorstelling 'Lente', over het ontstaan van zijn liedjes.



Stef Bos was op 12 januari te zien in *De Kist*. Online (terug) te zien via [EO.nl/stefbos](http://EO.nl/stefbos).

'We bidden dagelijks; om onze dankbaarheid op te zenden'