

Zeg je Emile Ratelband, dan zeg je 'Tjakka!' Je gruwt van deze managementgoeroe, of je houdt van hem: meer smaken lijken er niet te zijn. Tijd voor zeven vragen, waarvan er één – onbedoeld – tot tranen leidt.

Emile Ratelband



1. Waar zou je graag beter in willen zijn?

"Mijn directheid wordt me niet in dank afgenomen. Het zou fijn zijn als ik in emotionele zaken wat minder direct zou zijn."

2. Je hebt een etentje met een kloon van jezelf. Zou je genieten van elkaars gezelschap?

"Ik doe er alles aan om een ander te pleziëren, dus hij heeft vast een prettige avond. Als ik bij iemand ben, cijfer ik mezelf altijd weg. Ik geloof namelijk dat het doel van communicatie altijd de respons is."

'Ik zou in emotionele zaken wat minder direct willen zijn'

3. Wat wil je dat er op je begrafenis over jou wordt gezegd?

"Ik hoop dat mijn zeven kinderen bij elkaar komen, want ze zijn broertjes en zusjes – al is het van verschillende vrouwen. En dat ze zeggen: 'We hebben je misschien niet begrepen maar zullen ons best doen je alsnog te gaan begrijpen.'"

4. Wat was jouw laatste schietgebedje?

"Ik bid elke avond. Dagelijks realiseer ik me dat ik dankbaar moet zijn voor alles wat ik die dag heb meegemaakt en geleerd, en waar ik trots op mag zijn. Ik besef dat ik gestuurd word door iets wat boven ons is: God."

5. Wat was de meest creatieve uitvlucht die je ooit bedacht omdat je te laat kwam?

"Geen, want ik ben altijd op tijd. Te vroeg zelfs. En ik verslaap me nooit. Mocht ik te laat komen, dan bel ik een uur van tevoren."

6. Als je één moment in je leven opnieuw zou mogen beleven, welk moment zou je dan kiezen?

"Als ik eerlijk ben: ik had niet bij mijn eerste vrouw moeten weggaan. Zij was de beste, mooiste en liefste vrouw in mijn leven. Ik heb haar niet in haar waarde gelaten en niet goed behandeld. Ze stond als een rots naast me, al begreep ze me niet. Ik ben een rare man voor veel mensen, maar ik had me aan haar moeten aanpassen. Bij iedereen heb ik gebouwd, bij haar heb ik afgebroken, niet naar haar geluisterd." Huilend: "Ik heb haar om vergeving gevraagd, en ze heeft me vergeven. Maar ik heb het niet goed gedaan, niet goed gedaan..."

7. Wie zijn jouw helden van vandaag?

"De portier die bij de deur staat, de buschauffeur, mijn krantenbezorger, de bakker, het meisje achter de kassa – gewone mensen. Omdat ze met liefde en plezier hun eenvoudige werk doen."

Personalialia

- 65 jaar
- Noemt zich 'bewustzijnsverruimer', 'positiviteitsgoeroe' of coach.
- Woont alleen, in Monsterland.
- Twee keer getrouwd geweest.
- Heeft zeven kinderen
- Was recent te zien in Nets-programma 'Smaken Verschillen'.
- Heeft alleen lagere school gevolgd.

'Als ik eerlijk ben: ik had niet bij mijn eerste vrouw moeten weggaan'