



‘Het
generaal
pardon
leerde
me veel
over Gods
genade’

Gor Khatchikyan (28)

Foto: Elise Bergwerf

Een brede, geruststellende lach als die van Gor Khatchikyan zou een premier van Nederland niet misstaan. Misschien wordt hij die premier zelf wel, want in 2012 won hij glansrijk de talentenjacht *Premier Gezocht*. Vooralsnog werkt Gor, geboren in Armenië, als arts op de spoedeisende hulp. Hectiek en onvoorspelbaarheid, dáár houdt hij van.

Zijn actieve leven in Nederland heeft hij te danken aan het ‘generaal pardon’ van 2007. Een maatregel van kabinet Balkenende IV waardoor duizenden asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning kregen. ‘Dat pardon betekende voor mij het verschil tussen leven en dood.’

‘Ik herinner me nog dat onze advocaat mijn moeder belde. Nadat onze advocaat mijn moeder vertelde dat we onder het generaal pardon zouden vallen, belde mijn moeder mij op – ik was op een bruiloft. Na het gesprek ging ik naar het

toilet, waar ik helemaal overweldigd een half uur heb zitten janken. Mijn leven flitste aan me voorbij, en opeens zag ik alle mogelijkheden voor me.

Het generaal pardon leerde me veel over Gods genade. Ik had er alles aan gedaan om te bewijzen dat ik het Nederlands staatsburgerschap waard was, ik was cum laude afgestudeerd en probeerde zo goed mogelijk te integreren. Maar andere vluchtelingen die veel minder hun best deden, kregen óók een verblijfsvergunning. Zo werkt Gods genade dus.’

Nachten wakker gelegen

‘Voordat ik in 2007 een verblijfsvergunning kreeg, wilde mevrouw Verdonk me uitzetten naar Armenië. Wat ik tegen haar zou zeggen als ik haar nu zou ontmoeten? Ik weet dat ze in die tijd veel ellende over zich heen kreeg en daardoor erg is verhard, dus ik zou met name luisteren naar haar kant van het verhaal.

Toch zou ik haar ook vertellen over de gevolgen van haar beleid voor mij, om het een gezicht te geven. Ze schafte onze BAG-documenten af, waardoor ik mij op stages niet kon legitimeren; zonder sofinummer kun je in Nederlands niets beginnen. Ik kreeg geen studiefinanciering en ov-jaarkaart, dat was heel frustrerend. We kregen 44 euro per maand aan zakgeld, daar kun je niet van studeren. Zes jaar leefde ik in knagende onzekerheid... Daar heb ik nachten van wakker gelegen. Toch heeft die weerstand – veroorzaakt door haar beleid – me ook sterker en creatiever gemaakt, dus ik zou haar ook bedanken.

Ik zou haast zeggen dat het generaal pardon voor mij het verschil is tussen leven en dood. De ChristenUnie heeft het generaal pardon mede mogelijk gemaakt, dus ik ben de partij heel dankbaar. Dankzij hun inzet en visie is mijn leven honderdtachtig graden gedraaid. Nadat ik het tv-programma

Premier Gezocht won, kreeg ik mails van alle christelijke partijen. De mail van Arie Slob sprak me erg aan. Hij nodigde me uit voor een lunch in de Tweede Kamer en ik woonde een vergadering bij. Ik mocht spreken op hun partijcongres, dat was echt fantastisch. Later heb ik nog een masterclass bij de ChristenUnie gevolgd op advies van Gert-Jan Segers.’

Toekomstig premier?

‘Ik houd van de acute situaties in mijn werk als arts bij de spoedeisende hulp. Je moet continu scherp zijn, want je kunt zomaar in een situatie belanden die voor een patiënt levensbedreigend is. Dat zegt iets over mij: ik heb zolang onder dreiging geleefd, dat ik het nu zelf opzoek. Stabiliteit en sleur vind ik verschrikkelijk.

Met mijn boek *Gelukzoeker* dat net uit is, wil ik mensen motiveren. De kernboodschap is uit mijn leven gegrepen: onder alle omstandigheden is er hoop, een uitweg, een kans. Als mensen mijzelf een gelukzoeker noemen, prima; mijn grootste geluk heb ik hier in Nederland gevonden: God. Wat dat betreft was mijn vlucht uit Armenië het helemaal waard. Sinds ik een levende relatie met Jezus heb, is mijn inspiratie het levende Woord van een God die van mensen houdt. Mijn passie is om voor die mensen te zorgen.

Ik won het tv-programma *Premier Gezocht*, maar heb daarna nog niet de roeping ervaren daadwerkelijk de politiek in te gaan. Net zoals Jozef in Egypte lang moest wachten totdat hij onderkoning werd, wil ik ook wachten op Gods tijd en manier. Het moet niet gebeuren vanwege mijn ambitie en talent, ik wil een bovennatuurlijke zegen.’

Ledenactie

Het boek *Gelukzoeker* van Gor is net verschenen. Bestel het boek met ledenkorting op www.christenunie.nl/ledenkorting

